

Mitt namn är Zacke Toresson. Jag bedrev en elitsatsning inom längdskidåkning mellan 16 och 24 års ålder.. Jag växte upp i snöfattiga Halland och mina föräldrar var långt ifrån insatta i längdskidåkning. Istället var det skidtränaren Andreas Lundblad i klubben OK Nackhe, genom sitt otroliga engagemang, som inspirerade mig att satsa mot toppen. Jag minns än idag det första träningsprogrammet Andreas mejlade till mig 2008. Det var sju sidor långt textdokument, proppfyllt med tips och idéer om träning, kost och sömn. Dokumentet symboliserar Andreas insats som coach väldigt bra; han går in med en inlevelse långt över allas förväntningar. Mina skidresultat var inget man direkt höjde ögonbrynen över innan jag träffade Andreas. Jag kom nämligen sist i den enda tävlingen jag kört. På bara ett år förbättrade dock Andreas mina resultat såpass mycket att jag gick och vann en av Götalands största tävlingar och han uppmuntrade mig att söka till skidgymnasium. Till min stora glädje blev jag antagen till skidgymnasiet i Älvsbyn i Norrbotten 2009 och flyttade ensam upp 130 mil norrut.

Ute på skidtävlingar skötte Andreas både coachning, vallning och organiserade resorna och resultaten blev ännu bättre med tiden. Som bäst var jag 17:e på JSM, 11:a på U23-SM och 2:a på Norrbottens största skidlopp Andörjan innan jag fick stipendium för att tävla för University of Alaska Anchorage skidteam. Efter två i Alaska lade jag skidorna på hyllan vid 24 års ålder. Under mina fyra år på skidgymnasiet i Älvsbyn och två år i skidteamet i Alaska har jag blivit tränad av många coacher, men Andreas förmåga att alltid ge det där lilla extra är unikt. Även om jag inte uppnådde min dröm att bli landslagsåkare gjorde Andreas allt i sin makt för att jag skulle nå dit, vilket jag är evigt tacksam för.

Funderar du på att anlita Andreas som coach? Isåfall vill jag ge dig de varmaste rekommendationerna att göra det.

Zackarias Toresson